

## ***25 års jubilæumsskrift for Nøragersminde Antenneforening.***

For 27 år siden, begyndte man at tale om, at nu skulle vi se TV fra parabol. Hustagene skulle altså fyldes med paraboler. Ikke særlig kønt.

Som medlem af bestyrelsen i grundejerforeningen Nøragersminde, iværksatte jeg en del undersøgelser, der godtgjorde, at der var basis for at etablere en antenneanlæg.

Da der er tvunget medlemspligt i grundejerforeningen, kan en sådan grundejerforening ikke etablere, og drive et antenneanlæg.

Så der skulle etableres en ny forening.

Jeg indkaldte til stiftende generalforsamling på Skelgårdsskolens festsal den 19. januar 1988.

Festsalen blev fyldt, og interessen var stor.

En bestyrelse med mig som formand blev valgt til at finde en løsning på et antenneanlæg.

Der var mange begreber, mange nye ord, om en underlig lov om at TV kanaler ikke måtte overskride en kommunegrænse, medmindre man anvendte KTAS´ s hybridnet.

Et nyt liv for den bestyrelse, der blev valgt begyndte.

Der var aftenmøder med smørrebrød hos leverandørerne. Når vi kom hjem skrev vi referater, som lå i bestyrelsens postkasser næste morgen.

Vi var hos KTAS, hos Stofa, hos en entreprenør ved Køge, samt hos enkelte lokale udbydere, der så en mulighed i den nye verden.

Samtidig blev KTAS anklaget for, at telefonkunder også skulle betale for kabel TV kunder. Den løsning fandt vi ikke holdbar.

Der skulle besluttes, hvor vi skulle være dækkende i et forsyningsområde.

Vi stillede forslag om at foreningen dækningsområde gik fra Ugandavej og til alle grundejerforeninger ud til Kongelundsskoven.

I området dækkede vi 1.200 husstande.

Der skulle etableres kontrakter med medlemmerne. Så hele bestyrelsen var ude at stemme dørklokker for at hverve medlemmer.

Den 8. juni 1988 afholder Nøragersminde antenneforening en ekstraordinær generalforsamling på Skelgårdsskolen.

Her var der adgang for medlemmer, men nye medlemmer kunne også deltage ved at betale kr. 75.00 ved indgangen.

Der skulle etableres kontrakter på forsyningsområde, der bestod af en hovedstation, et D1 net, et D 2 net og et D 3 net, der skulle forsyne vores medlemmer i deres indkørsel.

Sammen med ovennævnte blev bestyrelsen enige om at vælge Stofa som leverandør. De kunne tilbyde en løsning, hvor det ikke var bestyrelsen eller det enkelte medlem der kom til at dække et eventuelt underskud.

Et såkaldt saldo system, der sikrede os økonomisk, men også sikrede os mod stagnation, da vi vidste, der skulle investeres i anlægget, og der skulle være service så medlemmerne fik et optimalt anlæg.

Herefter gik vi i gang med at finde et ideelt sted for en hovedstation. Vi mente at Nøragersminde gården var et godt sted, men det syntes kommunen ikke.

Dette nymodens isenkram var ikke noget for kommunen.

Efter flere forslag om enkelte parcelhuse, pumpestationer m.m., spurgte vi dengang købmand Jakobsen. Det er her Aldi ligger i dag.

Så skulle vi have gravetilladelse af kommunen. Her blev vi mødt med et krav, der ville koste foreningen ca. kr. 50.000,-. Penge vi ikke havde.

Forhandlinger sammen med Stofas Regionschef Jørgen Næsager endte med at vi kunne planlægge en gravning i området.

Kontrakten med Stofa blev underskrevet den 29.11-1988.

Den 30. 11-1988 afholder Nøragersminde Antenneforening og Stofa et pressemøde på Dragør Strandhotel

Efter sommeren 1988 kunne vi skrive ud, at nu forventer vi at antenne anlægget kommer. Skrev man under på en aftale inden d. 1. oktober 1988, fik man kr. 1.000 kr. i rabat, så tilslutningen blev på kr. 4.900,-

Dog skulle der gå noget tid, før forskellige aftaler kom på plads.

Men den 5. april 1989 kunne vi skrive ud, at nu var aftalen om hovedstationen også på plads, og vi måtte bede medlemmer, der har underskrevet en kontrakt, bekræfte deres kontrakt, og det skulle helst ske inden udgang af april.

Vi forventede at forsyne de første medlemmer ca. 1. maj 1989.

Endelig skulle alle møder, modstande, ændrede planer og mange aftenmøder udmønte sig i hvad det det hele gik ud på, nemlig at kunne forsyne medlemmerne med TV signaler.

Vi tilbød 16 TV kanaler og en del radio kanaler, herunder den internationale Sky Radio i Stereo.



Tilslutningsprisen var på kr. 5.900,- og abonnement prisen var 31,67 med tillæg med Copydan og bidrag til antenneanlægget på kr. 9,58.  
Gravearbejdet i fortovet ud fra vores hovedstation begyndte.

Inden gravearbejdet blev området, der skulle graves i videofilm.

Både under og efter opgravningen var der en del der klagede. Disse klager kunne stort set tilbagevises, på grund af vore optagelser.

Eftersom kablerne kom i jorden, og standerne imellem de grundejere, der havde underskrevet kontrakt, hvor mere end 40 % af vejen blev dækket af kontrakter, blev etableret, kom næste skridt.

Teknikkerne skulle ind på ejendommen for at etablere stikket med den store nyhed.

Vi måtte skrive til hver grundejer, der måtte holde fri, eller på anden måde sikre at teknikeren kunne komme ind i ejendommen.

Teknikeren trak kablet fra standeren og frem til stedet hvor antennestikket skulle sidde i huset.

Jeg fik som en af de første installeret mit kabelTV mandag d. 26/6-1989 mellem kl. 08.00 og kl.12.00

Så var vi i gang, og en ny og spændende tilværelse med univers, som ingen kendte, var startet.

Onsdag d. 16. maj 1990 afholder Nøragersminde antenneforening ordinær generalforsamling i Skelgårdskirkens aula.

Vi kunne således holde generalforsamling, hvor foreningens formål, nemlig at drive kabel TV, var iværksat. En ny tid var startet.

Anlægget kørte, men da tilslutningen ikke stod mål med investeringen, primært på grund af krise i lufthavnen, steg vores gæld år efter år.

På den ordinære generalforsamling torsdag d. 27. maj 1999, beslutter generalforsamlingen at overdrage sendetilladelsen til Stofa. Her var gælden steget til kr. 12.159.650,96, og var stadig stigende.

Siden har anlægget fået mange investeringer, så vi kan leve op til den konkurrence der hersker på markedet, og fremadrettet hersker på markedet.

Jeg vil som stifter og formand takke Stofa for et konstruktivt og udviklende samarbejde i de 25 år der nu er gået.

Det er en glæde i dag, at fire medlemmer af bestyrelsen var med fra starten, også formand Torsten Vester, der har skrevet jubilæumsskriftet, april 2013.